

Door de bomen...

...het bos niet meer
kunnen zien.



Nu komt de aap...

...uit de mouw



Wat de boer niet kent...

...dat eet hij niet.



Als de kat van huis
is...

...dansen de muizen
op tafel.



Als het kalf
verdronken is...

...dempt men de put.



Wie het eerst komt...

...die het eerst maalt.



Als twee honden
vechten om een been...

...loopt de derde er
mee heen.



Oog om oog...

...tand om tand.



Een kat in het nauw...

...maakt rare sprongen.



Zoals het klokje thuis
tikt...

...tikt het nergens.



Hoge bomen...

...vangen veel wind.



Wie een kuil graaft
voor een ander...

...valt er zelf in.



Van een kale kip...

...kun je niet plukken.



Wie het kleine niet
eert...

...is het grote niet
weerd.



De laatste loodjes...

...wegen het zwaarst.



Als één schaap over
de dam is...

...volgen er meer.

